

Liturgie Kerstmorgen 2021

Kloosterkerk



Te volgen via www.kloosterkerkterapel.nl

Voorganger: ds. Melle Leffers
Kerkenraad: Jan Sikken
Organist: Jan de Goede
Trompettist: Henk de Vries
Lector: Geertje Tuinstra
Koster: Hink Smedes
Opname: Johan Wolbers

Orgel en trompet

Welkom door de kerkenraad

Moment van stilte

Ster van licht (Piet Schelling)



In de nacht riep ik
om de ochtend.
Bij daglicht
brak de duisternis
in duizend stukken.

Iemand verzamelde
de brokken
en smeedde ze om
in de oven van liefde.

Uit het vuur
verrees een ster van licht;
de smid wenkte
en gaf me de ster.

Voorzichtig nam ik
het licht aan
en hing het in
mijn levensboom.

Aansteken van de kerstkaars

Aanvangslied: NLB 477:1 en 3

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluerd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Bemoediging en groet

Vervolg aanvangslied: NLB 477:4

O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Gebed om ontferming

Glorialied: NLB 487:1 en 2

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

OT lezing Jesaja 52:7-10

CD 'How beautiful are the feet', G.F. Händel CD 2, track 15



'Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt
en goed nieuws brengt'.

NT lezing: Johannes 1:1-18

CD 'Geef licht' Stef Bos



Het wordt steeds vroeger donker,
de winter is in zicht
alles keert naar binnen,
de gordijnen gaan weer dicht
de tijd staat op een kruispunt,
niemand weet waarheen
de schoonheid is soms ver te zoeken,
de dromer staat alleen

geef licht, geef licht
voor een uitweg uit het donker
geef wat er vaak niet is
geef licht, geef licht
geef alles wat je hebt,
geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen
zie de leugen die regeert
zie de ongeleide leiders
zie hun volk dat crepeert
en zie de oorlog die maar doorgaat
ook al is ze ver van hier
onze wereld is te klein
om het niet te willen zien
geef licht, geef licht

geef ruimte en geef uitzicht
geef wat er vaak niet is
geef licht, geef licht
geef alles wat je hebt
geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond
maar de haan die bleef maar kraaien
alsof hij zei je moet iets doen
om een verschil te kunnen maken
je kunt verdrinken in cynisme
alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
die de richting kan bepalen
en Hij geeft licht, geeft licht
voor een uitweg uit het donker
voor wat er vaak niet is
dus geef licht, geef licht
geef alles wat je hebt
geef de liefde een gezicht.

Overweging

Orgel- en trompet

Gebeden

Slotlied: NLB 481:1,2,3

Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen de eer aan de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

Zegen

Orgel en trompet

