



Uitnodiging voor de kinderen van gemeenteleden van de Kloosterkerk voor een ontmoeting met oud medecatechisanten én met de generatie van je ouders op zondag 8 september a.s. in de Kloosterkerk

Thema: 'Hoe staan we in het leven?'

Vraag: 'Zou jij op deze zondag iets van je kijk op het leven over het voetlicht willen brengen?'

'Het was een mooie tijd toen wij samen met onze kinderen naar de kerk gingen', dit heb ik in de afgelopen jaren regelmatig gehoord. Ik ben me gaan afvragen hoe jullie, kinderen van jullie ouders, nu tegen het leven aankijken. En wat je is bijgebleven van de tijd dat je contact had met de Kloosterkerk.

Zo ontstond het idee om op Startzondag 8 september a.s. in een ongedwongen viering de generaties nog eens bij elkaar samen te laten komen in de Kloosterkerk.

Voor sommigen van jullie is het wel dertig jaar of langer geleden dat jullie op catechisatie zaten. Voor anderen is het twintig jaar of korter geleden. Allemaal zijn jullie volwassen of jongvolwassen en leid je al lang of nog niet zolang je eigen leven. En heb je ook je eigen visie daarop.

Wij zijn benieuwd naar jullie visie en horen graag hierover. Wil je daarvan iets ten gehore brengen in de viering in caféopstelling op zondag 8 september a.s.?

Vooraf is er een bijeenkomst om hierover met elkaar af te stemmen.

Ik nodig jullie uit om hiervoor **op vrijdag 26 juli om 19.30 uur** naar de **Pastorie** aan de Sellingerstraat 78 te komen.

Van harte welkom!

Vriendelijke groeten,
Matthy Bijleveld
(ds.matthybijleveld@xs4all.nl)

